

Agenda

Tot 28 februari

Wandeling rond alle facetten van liefde
Afstand 5,5 km; Vertrek aan St-Nicolaaskerk.
Meer info bij Tom Vercauteren.



Woensdag 18 februari 19.30u!

Aswoensdagviering
bij het begin van de vasten



Donderdag 19 februari om 11.30u

Orgelconcert in de stad met onze organiste Hera



Zondag 1 maart 15.30u

Concert Flanders Boys Choir in onze kerk



Zaterdag 7 maart 19.30u

Taizéviering (inzingen om 19u)



Zondag 8 maart na de viering

Solidariteitsmaal t.v.v. Broederlijk delen graag
inschrijven via lijst in de kerk of via de website.



*We herdenken de overledenen
van voorbije maand
en verwelkomen de koppels die gaan trouwen*

♪ Uit vuur en ijzer Huub Oosterhuis



*Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.*

*Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed,
gaan mensen tot elkander.*

Welkom

Vragen om vergeving

Bij het begin van deze viering willen we eerst
even stilstaan bij onszelf en bij momenten
waarop we niet echt een toonbeeld van liefde
waren voor elkaar. (Korte stilte)

Ik zal met je meegaan Kris Gelaude

...
Dank je wel, God, dat Gij er zijt
en ons omgeeft met een mantel van liefde.
Wij vragen U, ga mee op onze weg,
in deze viering en in ons leven. Amen.

♪ Loflied: Zingt voor de Heer



Zingt voor de Heer van lief - de en trouw,
die on - der ons ver - blij - ven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw;
al - le - lu - ja, al - le - lu - ja.

*Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint; Alleluia, alleluia.*

*Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God die zingen laat; Alleluia, alleluia.*

Gebed Liefde is...

Liefde is bron zijn,
is water, vuur en zon zijn
is elkanders lasten dragen
door goede en kwade dagen
is gegeven zijn
is in elkaar verweven zijn
is op elkander wachten
is zoenend pijn verzachten
en tot de handen beven
elkander zegenen en vergeven.

God, beziel ons met uw liefde en uw vuur
om elkaar te verwarmen. Amen

Hooglied van de liefde 1 Kor 13, 1-8a

Even namijmeren bij het Orgelspel

Kindvriendelijk moment De Echo



Evangelie Matteüs 22,35-40

Overweging

Communie

Even mijmeren

15 FEBRUARI LIEFDE IN DE UITVERKOOP SLA JE SLAG <i>Loeje</i>	ECHTE LIEFDE IS NIET ZOET MAAR HARTIG <i>Loeje</i>	liefde trekt zich helemaal niks aan van ras de dood leeftijd sociale status cultuur regels landsgrenzen eigenlijk wel de mooiste vorm van anarchie die ik ken <i>Loeje</i>
--	---	---

Slotgebed

Goede God,
Gij hebt ons beloofd:

Als wij met twee of drie
thuis mogen komen bij elkaar,
ons veilig voelen en geborgen
in de ruimte van begrip en verbondenheid;

als we met twee of drie
uw droom van liefde blijven wakker houden,
dan gaat Gij met ons mee
en is het leven niet tegen te houden.

Zo mogen wij,
gedragen door uw en elkaars liefde
weer op weg gaan
naar een nieuwe morgen. Amen.



Mededelingen

Slotlied Vlam van liefde



Refrein
Vlam van lief - de, hoop die ons doet le - ven,
hoor ons lied, een lof - zang uit ons hart.
Gij de bron van vred' en eeu - wig le - ven,
laat ons vei - lig voort - gaan aan uw hand.
On - ze o - gen zien de nieu - we mor - gen.
Gij komt na - der, houdt U niet ver - bor - gen,
zendt ons uit: 'Ver - kon - dig al - ler - we - gen:
Ik ben God - met - U. Ga, ont - vang mijn ze - gen!

Zending en zegen

Want in de nacht,
die de laatste van zijn leven werd,
gaf Hij ons een teken
van zijn liefde tot het uiterste toe (...)

Vlot

Zing van de lief - de, sterk als de dood!

God - de-lijk vuur, wees ons da - ge-lijks brood

En zend Vader, uw Geest
en uw goddelijk vuur over ons allen hier aanwezig,
en over allen die verantwoordelijkheid dragen
in de kerk en in uw Naam.
En neem onze overledenen op in uw liefde.

Wij vragen U, God
Zegen ons en smeed ons om
in vuur van trouw
dat wij van harte om elkander geven
en U herkenbaar maken hier beneden
in daden die vol liefde zijn.

Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus' naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
bieden wij U, barmhartige Vader,
dit dankoffer aan.

In de gemeenschap van de kerk,
die leeft door Jezus' Geest,
vandaag en alle dagen,
tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vredewens:

Indien voor ieder mens *M. Weemaes*

Indien voor ieder mens
één ander mens een beetje zorg droeg,
indien wie niemand heeft
niet vruchteloos om iemands liefde vroeg,
indien wie koude lijdt
zich koesteren mocht bij 't haardvuur ergens thuis,
indien voor ieder kind
voorhanden was: wat speelgoed en een huis
en voor wie huilt van pijn
een hand die streelt en open wonden dicht;
misschien zou God dan ooit herkenbaar zijn:
een God met een gezicht als dat van u en mij,
een God die leeft, zo heimweevol als wij.



Zegengebied over de verloofden

God, we vragen uw zegen over deze mensen.
Laat uw aanwezigheid bij hen wonen,
nu zij het voornemen uitspreken om een sacra-
ment in de kerk te ontvangen.
Laat uw liefde hen begeleiden,
op deze voorbereidingsweg daarnaartoe.
Laat uw kracht hen sterken,
wanneer twijfel of vragen hen overvallen.
Laat uw wijsheid hun hart vervullen,
zodat ze uw woord steeds beter leren kennen.
Laat uw zegen rusten op hen,
en op allen die hen zullen begeleiden.
We vragen het u,
gelovend in uw woord,
hopend op uw kracht,
gesterkt door uw liefde. Amen.

♪ Liefde, eenmaal uitgesproken

Lief - de een - maal uit - ge - spro - ken
Lief - de luidt de Naam der na - men

als uw Woord van het be - gin,
waar-mee Gij U ken - nen laat.

Lief - de, wil ons o - ver - ko - men
Lief - de vraagt om ja en a - men,

als ge - heim en ze - ge - ning.
ziel en zin - nen met - ter - daad.

Geloofsbelijdenis *Michael Steehouder*

Ik geloof in alles wat leeft,
heel de wereld die mij omgeeft,
de levensweg die wij moeten gaan,
die liefde in ons mensenbestaan.

Ik geloof in liefde en vuur
dat wij mensen van uur tot uur
bestaan in vreugde en in pijn
om voor elkander liefde te zijn.

Ik geloof dat God tot ons spreekt,
alles is vervuld van zijn Geest:
waar vriendschap is en liefde bestaat,
is God het zelf die met ons gaat.

Zo is God de wereld gezind,
zo heeft God de mensen bemind,
dat Hij als mens op aarde verscheen,
een God en vriend voor iedereen.

Ik geloof wat Hij tot ons zegt:
ieder die mij volgt op mijn weg
die maakt zich voor een ander tot brood
die leeft en overwint de dood. Amen.

Voorbeden

Voor alle koppels jong en ouder
bidden we voor een **warm** hart
dat allen die het samen wagen
elkaar door 't leven blijven dragen.

Wij bidden voor een **helend** hart
waar liefde werd gebroken:
dat verzoening kan worden uitgesproken

Wij bidden voor een **teder** hart
en dragende schouders
voor kinderen, ouders en grootouders.

Wij bidden voor een **open** hart
waar in vriendschap eerlijk en oprecht
zijn mening kan gezegd.

Wij bidden voor een **moedig** hart
voor vredebrengers die tussen haat
iets afstralen van Gods gelaat.

Wij bidden voor een **meelevend** hart
met ontheemden door oorlog en geweld
dat ze meer aandacht krijgen dan macht en geld.

Wij bidden voor een **groen** hart
voor al wie op de barricaden staat,
bezorgd om de aarde en 't klimaat.



Wij bidden voor een **hoopvol** hart
waarmee we geloofsgenoten en burens
met Gods Geest blijven aanvuren.

Wij bidden voor een **nabij** hart
voor al wie ziek is, eenzaam of fragiel
en voor hen die zorgen voor lichaam en ziel.

En vandaag denken we speciaal aan...
en bidden voor een **troostend** hart
voor alle rouwenden met verdriet zo groot
dat ze liefde ervaren over de dood.



En God, we durven het ook te wagen
bij U te komen met onze diepste
en persoonlijke vragen. **Korte stilte**

Offerande

Wil jij ook onze geloofsgemeenschap
mee steunen? Met je bankapp kan je
het bedrag aanpassen. Hartelijk dank!



♪ Liefde als de beste wijn



Gebed over de gaven

Goede Vader, wij bidden U,

**Laat dit brood en deze wijn
teken van vertrouwen zijn:
in het leven, in de mens,
in de toekomst, in uw wens:
aan een wereld mee te bouwen
waar men liefde zal beschouwen
als brood en wijn. Amen**

Bidden bij brood en wijn van leven

God van Liefde, wij danken U:
Gij hebt ons voor elkaar gemaakt:
de liefde tussen mensen is uw geheim,
van U komt de zorg van ouders,
de afhankelijkheid van kinderen
en het verlangen van elk mensenhart
om goed te zijn.
Gij zijt de Bron waaruit onze liefde ontspringt.

**Wij danken U
omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.**



Gij zijt de hand op onze schouder
de stem die ons moed inspreekt
of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.

**Wij danken U voor Jezus, uw Zoon.
Hij was de spiegel van Uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.**